

Stichting Chale en Ethiopië

In de afgelopen tijd is er veel gebeurd in ons werkgebied. Met ons onderwijsprogramma gaat het goed, maar in ons werkgebied is het erg onrustig geweest. Dat heeft te maken met de wens van de lokale bewoners om een eigen deelstaat te stichten binnen de federale staat Ethiopië. Het is een grondwettelijk recht, waar de Ethiopische regering liever niet in mee gaat omdat deze extra deelstaat voor de Sidama een waterval aan nieuwe onafhankelijkheidsverzoeken kan veroorzaken. Nu zijn er nog 9 deelstaten in het land, maar dat kunnen er tientallen worden als elk volk haar eigen staat-in-de-staat claimt.



Sidama vlag

Met massale, deels gewelddadige protesten heeft de lokale bevolking met vertraging toch haar zin gekregen: in november 2019 hebben zij hun referendum mogen organiseren. Uitkomst: 98% van alle Sidama willen een eigen deelstaat, met eigen budgetten en bevoegdheden. Het is nu aan de federale regering om deze uitslag op te volgen. De wens van de Sidama staan niet op zichzelf; in heel Ethiopië wordt langzamerhand steeds meer langs etnische lijn gedacht. Met name in grensgebieden strijden verschillende volken soms met elkaar om macht, om grondgebruik. Vaak wordt die rivaliteit ook op universiteitscampussen 'uitgevochten'; soms letterlijk en met veel geweld. Dat maakte dat een van onze studenten wekenlang geen colleges kon volgen. Andere studenten en scholieren uit ons programma hebben nauwelijks of niet met lesuitval te maken gehad, maar het geeft veel gezinnen wel zorgen. Dat geldt zeker voor de kinderen die als minderheid in Hawassa wonen. We hebben bijvoorbeeld relatief veel Wolayta-kinderen in ons programma, terwijl de directe omgeving straks Sidama-staat is...

Training straatkinderen

Voor de vierde keer is onze lokale partner Tilahunen foundation een training gestart voor straatkinderen, allemaal jongens dit keer. Een groep van 16 jongens is in november met elkaar begonnen om onder leiding van onze trainers. Ze worden op de eerste plaats geschoold in omgangsvormen en handelsvaardigheden, maar krijgen ook persoonlijke begeleiding. Elke trainingsdag beginnen ze met een lunch. Doel is dat ze na een aantal weken training en begeleiding starten met een eigen



Lunch voordat de training begint



straathandel en dat na verloop van tijd weten uit te bouwen tot een vaste bron van inkomsten.

Dat mogen ze doen zonder zorgen over onderdak: voor alle cursisten krijgen wordt 3 maanden huur betaald, ze krijgen wat spullen voor hun kamer (matras, deken, kussen, etc. en wat keukenspullen) en ze krijgen spullen om te starten met hun werk.

Vanuit de vorige trainingsgroepen is gebleken dat een heel aantal niet alleen in staat is om een eigen inkomen te verdienen, maar daarnaast ook weer een (avond)studie oppakt.

Helaas kreeg de groep bij de start van de training al een heel naar bericht: Yohannis Noha, een van de 16 jongens is verongelukt door elektrocutie.

De training is financieel mogelijk gemaakt door Stichting MamaSan.

Overweegt u ook een extra gift te geven? We spreken graag met u over de mogelijkheden om extra impact te maken voor een specifieke groep kinderen of jongeren.



Yohannis Noha

Projectbezoek bestuur

Heb je nog een leuk klein cadeautje of een persoonlijke brief voor je sponsorkindje? Stuur dat in januari nog naar ons op. Dan kan het bestuur het begin februari meenemen naar Hawassa.

Getiso (door Froukje)

In 2012 is Getiso geboren en al vrij snel daarna kwam hij na een sponsorroep in ons



Foto's van onze sponsorkinderen in de woonkamer

leven. Eerst mocht ik (Froukje) dit alleen doen, maar bij ons trouwen in 2014 kwam hij in ons gezamenlijk leven. Inmiddels zijn we als gezin met onze kinderen (2017/2019) bij het leven van Getiso betrokken. Naast Getiso mogen we ook via een andere organisatie Derrick (die mijn man Jeffrey voor ons huwelijk al sponsorde) in ons leven hebben. Van beide kinderen hebben we een foto in de kast in onze woonkamer staan. Het is altijd weer een feestje als er een nieuwe foto



Onze oudste zoon is met een foto van Getiso

komt, de ene foto (want die is zo schattig) blijft iets langer staan dan de andere (daar kijkt hij wel erg serieus). Door de directe betrokkenheid van Chale hebben we al een fotoboek vol van Getiso. Inmiddels is onze oudste zoon zo groot dat hij ook actief meedoet bij het uitzoeken van een cadeautje voor Getiso. Zo leuk om verschillende keren in het jaar wat mee te mogen geven. Al is het niet altijd even gemakkelijk om wat te bedenken, maar in die gevallen gaat er een (voet) bal mee want zoals gezegd "dat doet het altijd goed". Onlangs kregen we het bericht dat Getiso in het ziekenhuis lag met malaria, we hebben toen ook bewust de



keuze gemaakt om dit met onze kinderen te delen zodat we samen konden bidden dat Getiso weer beter mocht worden.

We zijn dankbaar dat we op afstand lief en leed mogen delen en hopen dat ook nog lang te mogen doen. Zo sponsoren onze zwager en (schoon)zus een jongere die door een actie van Chale een telefoon heeft gekregen en op deze manier ook rechtstreeks met hen en ook met ons kan communiceren. We kunnen ons er al op verheugen dat dit later ook een optie is voor Getiso. Ethiopië is door Chale in ons hart gekomen en we hopen dat we (als onze kinderen groter zijn) ook eens met eigen ogen mogen zien hoe het leven daar is en Getiso in levenden lijve te ontmoeten. Maar tot die tijd is hij op afstand onderdeel van ons gezin en voor altijd in ons hart.

Even voorstellen: Romy, sponsor van Firew

Hawassa... wat een bijzondere plek. Ik voelde me er direct op mijn gemak. Er is veel te zien op straat: ezels met karren vol spullen, geiten, schoenenpoetsers, winkeltjes in etenswaren (broodjes, bananen), markten en nog veel meer. Als ik eraan denk dan hoor en ruik ik de straten weer. Iedereen is er op straat en iedereen kijkt me natuurlijk aan. Wit. Waar gaat die witte mevrouw heen, wat heeft ze meegenomen? Als je er een uur op straat loopt, hebben minstens 20 kinderen achter je aangelopen. Soms twee giechelende meisjes, soms een luidruchtige groep jongens. Maar altijd vermakelijk en nooit vervelend. Ze willen vaak gewoon even je hand vasthouden en met je meelopen.



Op straat in Hawassa



Op bezoek bij een aantal kinderen van stichting Chale

Zulke lieve mensen, ongelooflijk gul ook. Om je een idee te geven: Als ze weten dat jij gek bent op Fanta, gaan ze het speciaal voor jou kopen. Ik weet hoeveel uren ze moeten werken voor een paar flesjes, maar ze zijn niet te stoppen. Er is altijd eten, wat met ontzettend veel liefde voor je wordt bereid. Koffie maken op de traditionele manier, gevolgd door een mooi ritueel. De heerlijke injera, waarvan sommige mensen nog steeds denken dat ik er uit beleefdheid zoveel van at...

Ik ben door mijn vrienden Manita en Cees bekend geworden met stichting Chale. Zij zijn al jaren betrokken bij de stichting en vertelden mij regelmatig over hun reizen naar Ethiopië.



Op bezoek bij een van de scholen waar stichting Chale mee samen werkt

Wat mij zo aansprak, is het feit dat alle kinderen die gesponsord worden, meerdere keren per jaar een huisbezoek vanuit de stichting krijgen. Vervolgens wordt je als sponsor op de hoogte gebracht van het huisbezoek: Hoe zijn de omstandigheden van 'jouw kind', ziet hij of zij er goed uit, hoe is de hygiëne, is er een bed? Maar ook het schoolrapport waarop je kunt zien hoe je sponsorkind het doet op school en hoe vaak hij of zij afwezig is geweest in het afgelopen schooljaar. Heel transparant, daarnaast heb je écht het gevoel dat je er als sponsor bij betrokken wordt en besef je je des te meer dat je hulp gewaardeerd wordt.

Ik besloot om mee te gaan naar Ethiopië en ben er inmiddels twee keer geweest. Tijdens de tweede trip heb ik Firew ontmoet en hoorde ik dat zijn ouders zijn school niet kunnen betalen. Sindsdien ben ik zijn sponsor en betaal ik €15,00 per maand, zodat hij net als steeds meer kinderen in Hawassa gewoon naar school kan gaan.

Ongeveer een maand geleden kreeg ik weer foto's en een update gehad van 'mijn' Firew. Wij hebben een bed voor hem gekocht en met kerst geven we hem een extraatje, zodat hij en zijn familie ook een bijzonder feestmaal kunnen bereiden. Het geeft mij voldoening dat Firew door mijn paar euro per maand naar school kan gaan en daardoor toekomstperspectief heeft.

Laten we met z'n allen gewoon een klein beetje aan anderen geven. Een beetje liefde, een beetje aandacht, een beetje geld. Geloof me, het voelt goed.

Nog geen nieuwjaar voornemens? Ik kan er wel één bedenken... Fijne jaarwisseling!

Ben jij of ken jij iemand die nog geen kindje uit ons programma sponsort?

Dan komen we graag in contact met je om uit te leggen op welke wijze we kinderen uit kwetsbare gezinnen met jouw geld een onbezorgde schooltijd kunnen bieden. Vanaf €17,50 per maand kun je een kind al helpen om naar school te kunnen. Alle kinderen die volhouden tot en met college of universiteit weten een baan op niveau te vinden. Zo'n 40 kinderen uit ons programma hebben nog geen eigen, vaste sponsor. Wilt u één van hen de zekerheid én het plezier op goed onderwijs geven!?

Bel of mail even met ons; we zoeken graag met u naar een goede 'match'. Of ga naar de website: <https://www.chale.nl/sponsorkinderen/>.





Afgestudeerden 2019

Ook afgelopen studiejaar zijn er weer jongeren uit ons programma geslaagd. Zij maken plaats voor een nieuwe lichter sponsorkinderen.

Genet Shonkora - Accountancy (college)
Abeba Chale - Engels (universiteit)
Mulatu Tonja - Accountancy (college)

We wensen al onze afgestudeerden veel succes met het vinden van passend werk en het opbouwen van een mooie toekomst.



Abeba Chale

Nieuwsberichten

Wil je ook tussendoor op de hoogte blijven van de belangrijkste of leukste ontwikkelingen rondom ons project? Laat dan je mailadres achter via onderstaande link. Je krijgt meteen na plaatsing van een nieuwsitem het berichtje in je mailbox.

<https://www.chale.nl/nieuws/>



Kerstviering op Silenat 2018 (in Ethiopië vieren ze kerst op 7 januari)

Fijne feestdagen!

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Chale wensen jullie een goed nieuwjaar.

Bestuur Stichting Chale

Stichting Chale – info@chale.nl – IBAN: NL12RABO0150823878 – www.chale.nl –
www.facebook.com/StichtingChale – Arnhemseweg 71, 7331 BC Apeldoorn – 06-49990078